

# BERICHT

Datum: 21 november 2016  
Plaats: secretariaat te Amersfoort Noord

- Ruimtesonde 9
- 3824 MZ Amersfoort
- +31 6 455 189 80
- [contact@againstcancer.nl](mailto:contact@againstcancer.nl)
- [www.againstcancer.nl](http://www.againstcancer.nl)
  
- Iban NL25 RABO 0119 3696 48
- BTW NL 814869488B01
- KvK 08136739

## SECRETARIS STICHTING AGAINST CANCER LEGT ZIJN FUNCTIE PER HEDEN NEER.

Bijna 7 jaar geleden vroeg men mij "wat" te gaan doen voor de stichting Racen tegen Kanker. Natuurlijk wilde ik dat, want kinderen die zo ziek zijn is toch hartstikke oneerlijk? Sinds die tijd is er heel veel veranderd, bedacht en ontwikkeld. Er werd een enthousiast bestuur geformeerd die vele vrijwilligers hebben weten te motiveren. Dankzij al die vrijwillige inspanningen is de stichting heden ten dage op een punt waar menigeen super trots op is! Terecht.

De mensen achter Against Cancer bedienen elk jaar weer een groeiend aantal zieke kinderen met een keur aan verwennerijen en evenementen. Belangeloos en altijd enthousiast. Hoe geweldig is dat?! In de afgelopen jaren heb ik daar met veel energie, tijd, inspanning en creativiteit aan bij mogen dragen als secretaris in het bestuur. Het zijn mooie jaren geweest. Vriendschappen zijn gesmeed. Avonturen zijn beleefd. Ideeën zijn aangedragen. Tranen zijn gezamenlijk gedroogd. Maar bovenal zijn heel veel kinderen en gezinnen even uit de zorg van die ziekte gehaald. Dat is mooi. Voor hen even wat anders! Daar doen we het als vrijwilligers voor, toch?

Afgelopen jaar kwam aan die opstart & pioniersfase een einde. Bij de transitie naar een andere en volgende fase hoort ook een ander bestuur. Er zijn een aantal wisselingen geweest. Bij zo'n wisseling horen ook nieuwe gedachtes, nieuwe plannen, nieuwe inzichten en dus een nieuwe toekomst. Dat is ook goed, de basale wens voor Against Cancer was ook om de stichting onafhankelijk te maken. Het heeft zich bewezen dat dat is gelukt.

Helaas is in het afgelopen ¾ jaar gebleken dat deze nieuwe koers niet mijn koers is. De nieuwe inzichten niet mijn inzichten zijn. De huidige leiding niet mijn bestuur is. De huidige stichting niet meer mijn stichting is.

Ik heb getracht mijn (bezorgde) gevoel op inhoudelijke wijze zorgvuldig duidelijk te maken. Ik heb met veel betrokkenen uitgebreide gesprekken gevoerd. Ik heb keihard aan de noodrem getrokken. Helaas bleek ik een roepende in de woestijn te zijn... Dat voelt niet ok. Ik heb daarom besloten, met ingang van vandaag, de stichting Against Cancer te verlaten.

Het is goed geweest, net zoals anderen laat ik een mooi stuk werk na. Ik ben dankbaar en trots op alle zaken die gemeenschappelijk zijn bereikt. Ik heb me samen met velen enthousiast en belangeloos ingezet. Nu is het de beurt aan de nieuwe garde om het Against Cancer - gedachtegoed steviger te verankeren in onze samenleving.

Ik wens het bestuur en de vele vrijwilligers alle succes met het continueren van de stichting. Het ga jullie goed.

Bedankt!  
Met creatieve groet; Paul

